

Kvinnan

och

Samhället

1907

Hvita Bandet, Östermalmsföreningen, Kungsträdgårdsgatan 10.

Allm. Tel. 128 08.

De finska kvinnliga lagstiftarna.

Sammanräkningen af röstsedlarna tog som bekant en tid af bortåt 3 veckor och ovissheten om valets utgång var i början i högsta grad pinsam för såväl kandidaterna själfva som för deras respektive partier. Men ju flera siffror som blefvo kända dess säkrare blef naturligtvis tron på den eller den kandidatens val. Fullständiga öfverräskningar ha dock kommit.

Detta är förklaringen till att bland de sex klichéer, som en finsk redaktion på begäran tillsändt oss och hvilka endast kunde få ett par dar behållas, finnas tvänne, som för oss presentera ett par landtdagskandidater: fr. doktor Maikki Friberg och förf. Helena Westermarck, hvilka till slut föllo igenom.

Just som tidn. blifvit lagd i pressen erhöello vi följande bref från Finland.

M. Friberg

Valens utgång.

Människorna måste uppfostras till allting, så också till att använda den allmänna rösträtten. Resultaten af valen till Finlands första Enkammare ådagalägger detta högst tydligt. Intresset var utomordentligt lifligt och deltagandet i valen allmänt, så därom är intet annat än godt att säga. Men en stor mängd af väljarne hade en högst dunkel föreställning om huru kvalificerade de personer böra vara, som kunna uppfylla en folkrepresentants skyldigheter. Detta gäller i främsta rummet de breda lagren af befolkningen, hvilka hittills stått utanför det politiska lifvet.

Till följd däraf blef en massa personer invalda, hvilka visserligen icke sakna blick för det nuvarande samhällets skuggsidor, men äro högst litet kvalificerade att bygga upp någonting. Därtill sakna de nödiga insikter och kännedom om det kausalitetsförhållande, som existerar mellan de olika lagstiftningsområdena. Och detta gäller såväl kammarens manliga som kvinnliga medlemmar. De senares antal är ju ganska litet, upp-

går inalles endast till 19, men i alla fall hade det ju varit önskligt att åtminstone de kvinnliga representanterna utgjort en elitkår. Flera af Finlands duktigaste kvinnor voro uppställda som kandidater, såsom t. ex. författarinnan *Helena Westermarck*, seminarieföreståndarinnan *Hedvig Sohlberg*, redaktör *Annie Furuhejm*, fil. dr:nna *Thekla Hultin* och *Maikki Friberg*. De hade alla vid profvalen haft en stark opinion för sig, men de föllo dock sedermera igenom, måhända delvis på den grund, att man ansåg all agitation öfverflödig i fråga om dem, då ju alla voro öfvertygade om deras inväljande. Lyckligtvis blef dock en af Finlands mest bemärkta kvinnor, skolföreståndarinnan *Lucina Hagman* invald. I pedagogiska och kvinnosaksfrågor är hon en verklig kapacitet, emedan hon i årtal med stor framgång arbetat på dessa områden. Hon blef uppställd af det ungfinska valförbundet, men hör lyckligtvis till de personer, som kunna höja sig öfver dagens partipolitik.

Bland de nationalistiska gammalfennomanernas kvinnliga landtdagsrepresentanter må nämnas baronessan *Alexandra Gripenberg*, och lärarinnan *Hilda Kätköski*, hvardera kända för sitt mångåriga kvinnosaksarbete, men äfven för den energi, med hvilken de arbetat för det parti, hvilket de representera.

Socialdemokraterna hafva fått in 9 kvinnliga representanter, alla utgångna från de djupa leden och de flesta i fullständig afsaknad af skolkunskaper. Den skickligaste bland dem är onekligen tjänarinneföreningens ordförande *Miina Sillanpää*, som under de cirka 8 år bemälda förening existerat, har utvecklat en ganska stor organisationstalang. En annan socialdemokrat, som gjort sig rätt känd, är *Maria Laine*. Ännu återstår att nämna det svenska folkpartiets enda nu invalda representant, lärarinnan *Dagmar Neovius*, som under ofärdsåren med en sällspord offervillighet arbetade för laglighetens återinförande.

Då man icke mera tror på under i vår skeptiska tid, och således icke heller kan förlita sig på, att ett så pass inveckladt och omfattande arbete, som lagstiftningsarbetet kan utföras af ovana och oskickliga personer, betrakta de flesta den blifvande landtdagen, som har en massa svärlösta frågor, med allt annat än ljusa förhoppningar.

M. F.

*Maikki Friberg kirjotteli
Toumaän kukaan alkaneen Naima
naiset eivät tulleet valituiksi*

872