

# Svenska fredsbyggare, fram! 124

Uppmaning till grundande av svenska underavdelningar till  
fredsförbundet.

## Ett upprop från svenska fredsvänner.

De senaste tio årens uppskakande händelser har självfallet satt djupa spår även på mänsklighetens sedliga utveckling. Trots det fruktansvärda bakslag folkmoralen på många håll lidit, trots den sorgliga begreppsförvirring, som måste gripa det stora flertalet av dem som tvangs att genomleva krigets fasor eller de yttersta umbärandenas moralupplösande nöd, har dock den av världskriget tillskapade katastrofala situationen lett mänsklighetens sedliga medvetande närmare den sanningen, att krig och rustningar, hot, våld och svek icke är de grundvalar, på vilka en framtidsduglig fredlig och lycklig tillvaro kan byggas, utan att de rakt motsatta krafterna, förtroendet, samarbetet, hjälpen och den goda viljan är vida säkrare grundvalar för fredens tryggande. I de stora kulturländerna går dessa idéer segrande fram, ledda av den engelska regeringens nuvarande chef. Ehuru beledad av det gamla systemets diplomater och militärer har han redan på förtroendets och fredens väg nått resultat, som dessa ej mäktat nå. Ännu kan bakslag inträffa, men vi vågar tro på de nya idéernas snara och slutliga genombrott.

Även i vårt land börjar dessa nya strömningar vinna anhängare, dels på grund av dyningarna av krigets nöd som nått jämväl vårt avlägsna land, dels på grund av det av ett gränslöst hat präglade brödrakriget, vars sår ej vill helna så länge en samhällsklass står i vapen mot en annan. Finlands Fredsförbund, vilket som sitt mål ställt sig den på rättvisa, kärlek och broderskap grundade fredstankens seger över militarismen och våldet både i yttre och inre politiska förhållanden, hälsar med glädje den inbrytande fredens morgon. I mån av sina krafter har det verkat för fredens sak inom vårt folk samt även anslutit sig till det internationellt organiserade fredsarbetet. Under de tre år det verkat, har det vunnit allt mer beaktande samt har lokalföreningar å olika orter i vårt land. Det har

kunnat konstatera, att även inom Finlands folk finnes en starkt utpräglad och ideellt orienterad fredsvilja, en fast föresats att arbeta för fredens förverkligande på fredliga vägar.

Emellertid har inom det självfallet tvåspråkiga Fredsförbundet ännu inga svenska avdelningar uppstått. För den skull riktar sig undertecknade medlemmar av Finlands Fredsförbund med en uppmaning till vårt lands svenska fredsvänner att träda fram till arbete för fredens sak inom vårt folk. Det behöves ett innerligt samarbete av alla fredsbyggare för att fredens framtidsvapen må vinna burskap i folkets medvetande. Hänvisande till nedan nämnda § 1 av stadgarna för Finlands Fredsförbund, uppmanar vi fredsvännerna att å orter där deras antal är minst 10, grunda lokalföreningar av Förbundet, medan ansamstående fredsvänner bedes tillsvidare ansluta sig direkt till Förbundet som garanter.

### § 1. Förbundets namn och ändamål

Förbundets ändamål är att i hemlandet Finland sammanföra fredsälskande personer till tankeutbyte och samarbete; Förbundet vill genom hemmen, skolorna, föreningar, litteraturen, det offentliga ordet och det goda föredömet väcka hos folket och barnen en på rättvisa, kärlek och broderskap grundad fredssträvan samt göra ungdomen förtrogen med humanitetens plikter på det att den vid mogen ålder må vara i stånd att fylla dem; det vill söka avlägsna orsakerna till militarismen och föra de olika folkklasserna samman till inbördes förståelse. Finlands Fredsförbund vill även deltaga i det internationella arbete som avser att befrämja alla folks rättigheter och känslorna av broderskap emellan dem.

Tillskriv någon av undertecknade som villigt står till tjänst med råd och ev. fredslitteratur, främst Förbundets stadgar.

Helsingfors och Munsala den 16 oktober 1924.

Uno Stadius.

F.d. Rektor, Byråchef, H:fors,  
Anneg. 16.

Felix Iversen.

Fil. Dr. H:fors, Kaptensg. 3.

Edvin Stenwall.

Pastor, Munsala.

