

Fres:

Sammerfors.

(1915.)



# Tammerfors.

Vi har allerede tidligere paa denne Finlandsside skildret Viborg og dens Omegn. Her nogle Oplysninger om det andet Vintersted, Tammerfors.

Som Navnet siger, har Byen sin Oprindelse af en Fos, Tammerkoski, der gennembyder den 1½ km brede Aas mellem Näsijärvisøen i Nord og Pyhäjärvisøen i Syd. Den falder en 18 Meter mellem de to Søer og har stærk Fart. Det er dette Falds Vandkraft, der gav Idéen til at anlægge en Fabriksby her, og som har gjort Tammerfors til „Finlands Manchester“ med over 40,000 Indbyggere.

Det var den svenske Konge Gustav III, der i Aaret 1775 under et Ophold paa det store Gods Hatanpää, der ligger paa en Odde i Pyhäjärvisøen, fik Idéen til Byens Anlæg. Og i 1779 fik Staden, der først byggedes paa Fossens vestlige Bred, sine Privilegier. Dens Vækst var dog til at begynde med kun langsom. I Aaret 1800 havde den endnu kun 463 Indbyggere. Det var først, da Kejser Alexander I i 1819 havde været paa et Besøg dér,



**Starttrappen paa Pyynikkiaasen ved Tammerfors.**

og Regeringens Opmærksomhed derved var blevet henledt paa Byen, at

man ret begyndte at udnytte Fossens og Faldets Kræfter. Nu er der over 25 større Fabriker, foruden en Mængde mindre. Der er store Bomuldsspindrier og Væverier, der er Klædefabriker og Maskinfabriker, Papirfabriken og Tændstikfabriker.

Selve Byen byder som en moderne og ret regelmæssig Fabriksby ikke meget for Turisten. Der er et Par Broer, hvor man har Udsigt over den skummende Fos, særlig fra den øverste, Satakuntabroen, der er den „engelske Park“ og enkelte Bygninger.

Men allerede de nærmeste Omgivelser er smukke, og Byen ligger godt for Udflugter i Søggen, da den er et ret vigtigt Jernbaneknudepunkt. Den ligger ved Hovedbanen gennem Finland fra Helsingfors op til Torneå med dens Sidebaner til Hangø og Åbo, og Vest fra kommer Banen fra Bjørneborg og Raumo. Fra Helsingfors er Afstanden 187 km, fra Hangø 277 km.

Lige ved Byen ligger Pyynikki-aasen, hvor, som sagt, Kælkebanen er anlagt. Paa dens højeste Top har man hugget i Skoven og bygget et Udsigtstaarn, hvorfra man ser vidt ud over Søerne og Skovene.

*Tres.*

---

