

73.
ORD

TILL MUSIKEN

VID

**F. D. GENERAL-GOUVERNEURENS ÖFVER FINLAND,
GENERALENS AF INFANTERIET, M. M.**

GREFVE FABIAN STEINHEILS

JORDFÅSTNING

i

HELSINGFORS STADS-KYRKA,

DEN 15 MARTII 1831.

1831

THE MUSEUM

OF THE HISTORY AND ANTIQUITIES OF SWEDEN

AND OF THE HISTORY AND ANTIQUITIES OF THE NORDIC COUNTRIES

AND OF THE HISTORY AND ANTIQUITIES OF THE BALTIC STATES

AND OF THE HISTORY AND ANTIQUITIES OF THE FINNISH PROVINCES

H. D. GENERAL-GOUVERNEMENTS ÖFVER FINLAND,

GENERALIS AV INVAZIERIT, M. M.

IMPRIMATUR.

J. M. af Tengström.

ORDRÄSNING

i

HELSINGFORS STADS-KYRKA,

den 15 MARTII 1831.

FÖRE JORDFÄSTNINGEN.

Är lifvet blott en villsam färd,

Der målet aldrig skådas?

Der efter mödans tunga gärd

Ej fridens lugn bebådas?

Så okänd Evigheten är:

Hon dunkla slöjan på sig bär,

Den ingen genomtränger.

Dock — själf du henne lyfta får,

När dödens stund har slagit,

Och underbar för ögat står,

Den bild, hon öfverdragit.

Du ser — ditt eget hjertas bild,

Om mörk och hemsk, om ljus och mild,

Ditt inre det förklarar.

Du Ädle! som till hvila gick

Från pligter, troget skötta,

Skön möter denna bild Din blick,

Och friskar upp den trötta.

Din själ, så redlig, god och ren,

Af dygdens glans ett återsken,

Sitt fordna hem har funnit.

Tacksamhetens låga brinne,
Lyse klar kring hjeltens minne,
Som sitt svärd i helig strid
Drog för menskorätt och frid!

O! ej blott en Dotter gjuter
Tårar vid den graf, Dig sluter.
Hela Finlands fosterbygd,
Sorgsen, minns Ditt fadersskygd.

Och Naturens modershjerta
Saknar forskaren med smärta,
Hölja skall sin älsklings stoft
Hvarje vår i blommors doft.