

Florio den ^{5/}17 Mars 78.

Egen älskade Mary!

Endstelig kan jag underrätta dig om dagen för vår afresa till Ryssland, d. v. s. till Nikolajeff, derifrån vi genom Moskva komma raka vägen hem. Den 4 April n. st. g^o vi ifrån Florio till Bojuck-dere, på andra sidan om Constantinopel, och derifrån afg^o vi med ångbåt den 9 April.

Antag alla beräkningar böra vi då väl vara hemma de första dagarna af April. Huru glad jag är att slippa hem kan du föreställa dig min egen älskling, det låter nästan obroligt att det återstår endast 1 1/2 månad, innan jag får omfamna minna hära.

Tack för ditt bref af den 13 Feb. N: 21, jag ser deraf att du och

7
barnen äro friska och glada, men
behöfs ju ej. Snart skall jag kom-
ma och mönstra min stora familj,
börjades ifrån min rara hustru
anda till förspråkarna. Jag
har varit så länge borta, att jag
ej mera minnes huru du ser och
ens, men snart, snart får jag ju
se dig. I Hesperus måste du natu-
rligtvis möta mig, och jag skall
nog i god tid redovisna dig om
tiden.

Har börjar bli bra trötthet, vad-
ret är fortfarande fullt, storm
och regn dagligen, smutsen
öfver fatlekarna. Hittills hafva
vi ej många sjuka, uti eget
nog gå vi fortfarande fria från
typhus. Jag är själv ej i
spänd att blifva af med
min diarrhi, men har re-
dan börjat vänta mig dervid

och hoppas kunna kureras de
med kinin.
Nu får du äka min egen äld-
ling ett särdeles knapphändigt
bref, men nu just fingo vi
beta att ett Transportskipp
med sjuka afgår från Sefra
till Adessa. Två af våra Offi-
cerare, Knorring och Alftan
medfölja, och stå endast och
vänta på våra bref, för att
afresa. Så snart jag får
min mage san, får jag in-
till Constantinopel, som alla
äro särdeles förtjuste i. De
kvinnor nu af ryske Offi-
ciärer i civila kläder.

Nej, men måste jag sluta.
Adieu älskling, Nyss kommit
och helsen alla andra, snart
omfamnas du af den egen
Cuzen